

xùm nhau lăn mò tìm kiếm (¹), làm cho mặt nước càng xao động (²).

Sau một thời gian cực khổ dào dẻ, trong sự trôi lèn hụp xuống dưới đáy hồ, mỗi người bèn lượm lên một cục đá mà không biệt, làm tướng là ngọc thiệt (³), bèn vui vẻ nghĩ-ngoi.

Trong những người bị mất ngọc ấy, nhiều kẻ có dai-trí (⁴), nên dè cho ai nấy di hết, bèn chỉ ở lại, chờ cho sóng lăng trăng tố (⁵), dưới đáy hồ ngọc Ma-ni chiếu lên (⁶), bèn lẳng lảng trở xuông, lấy được ngọc báu một cách dễ-dàng (⁷).

303. V. Cố băng cờ nào trong lịch-sử Phật, nói rằng hàng Nhị-thừa sau khi tới Hoá-thanh, nghĩa là sau khi chúng qua Niết-bàn, lấy làm tư-túc-không còn tu-tán nữa chăng ?

B. Cố. Đến cái lúc vẫn phải bỏ pháp, quyển, qui về pháp thiêt, nghĩa là hội ba thừa gồm làm Nhị-thừa thiệt-tuong (Phật-thừa), đức Thế-tôn sửa soạn nói pháp lớn, (tức là Diệu-Pháp Liên-Hoa kinh), hàng Nhị-thừa rùng rùng bỏ ra ngoài pháp hội, không chịu ngồi đó nghe đức Thế-tôn sắp sửa nói pháp.

Với cái pháp lớn này, đại-ý Phật nói : « Nay các vị Tỳ-kheo ! Tất cả biến nucker chỉ có một mũi, là mũi giải-thoát. Thật vậy, chỉ có một Phật-thừa mà thôi, đầu ta có lập ra hai, ba thừa cũng chỉ giả tạm trong nhứt thời. »

304. V. Khi đức Thế-tôn còn sanh niên, giữa các vị Tỳ-kheo di truyền-giao, có nghịch ý kiến về Đại-thừa và Tiêu-thừa chăng ?

B. Có. Trong kinh Duy-Ma có nói một đoạn như vầy : Một buổi kia, ông Phú-Lâu-Na đi đến một cái rừng nọ, nói pháp Tiêu-thừa cho các vị Tỳ-kheo mới tu nghe. Khi đó Ngài cư-si Duy-Ma-Cật, thấy vậy bảo rằng : « Nay Ông Phú-Lâu-Na, muốn nói pháp cho người khác nghe, trước hết Ông phải nhập-dinh, rồi dùng tri-huệ quán-xét, mà tìn hiểu căn-cơ-trính-dộ của người nghe pháp như thế nào, nien hau mới khởi sự nói pháp. Bằng ông không de-dặt như thế, mà vội nói pháp, thì có khác nǎo ông đem món ăn dở dẽ trong bát báu của người ta. Như vậy, té ar ông xem ngọc lulu-ly đồng với chất thủy-tinh ư ? »

(1) Ý nói ăn năn hồi đầu hướng thiện, ra công lu hành cực khổ theo hanh Tiêu-thura.

(2) Ý nói tu-hành mà ép xác thai quá, nên bị phản động lực của sanch-ly, làm cho lòng càng đau-khổ, không được sảng-suốt. Lại cũng có ý nói rằng : tu-hành mà lạm khõ-hanh, thì bị cái khõ-trõ buộc, làm cho xao-dộng trong lòng.

(3) Ý nói hàng Nhị-thura chỉ đạt được Hoá-hanh mà không biết,

lại lầm cho rằng mình đã lời Bảo-sở.

(4) Những bức sảng-suốt lõi thông-mối Đạo.

(5) Lòng thanh-tịnh do công-phu thuần-thục.

(6) Khi lòng thanh-tịnh, thi Phai-lanh hiền-hiện.

(7) Bức thương cảm-dai-trí, lu hành đắc Đạo một cách nhẹ-nhàng thông-thõ, không quá khõ-khắc như Tiêu-cản.

Nay ông Phú-Lâu-Na ! Ông không rõ biết căn-cơ cõi nguồn của chúng-sanh, thi hãy dè-dặt trong khi nói pháp. Ông đừng vội đem pháp Tiêu-thura, mà trình bày với người nghe pháp. Ông nên biết rằng, những vị Tỳ-kheo này, tâm-địa của họ như ngọc lulu-ly, không tỳ không vit. Máy vi này đang di con đường lớn (Đại-thura), ông chờ khá chí néo nhỏ (pháp Tiêu-thura). Ông chờ dem bẽ cả mà đồ vào lõi chân trau, ông chờ cho ánh-sáng mặt trời (pháp Đại-thura) đồng với lúa dom-dom (Tiêu-thura).

Nay ông Phú-Lâu-Na ! Những vị Tỳ-kheo đây đã phát-tâm làm sao Ông lại dùng pháp Tiêu-thura, mà giảng nói cho mấy Ông nghe ?..

305. V. Ông Phú-Lâu-Na có gãy lý, sự lai chăng ? Và Ông Duy-Ma-Cật có băng-cờ gì dè cho Ông Phú-Lâu-Na thấy ?

Duy-Ma-Cật có băng-cờ gì dè cho Ông Phú-Lâu-Na thấy ?

vì ấy tiễn-căn của họ, đã từng tu-tập giáo-pháp Đại-thura ?

dó ngài Duy-Ma-Cật nhập hoii-quang tam-muội, khiến cho các vị Tỳ-kheo ấy, bỗng dừng nhớ lai tiễn-kiếp của mình, cùng nhau sup lạy Ngài Duy-Ma-Cật, mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Vì duyên cờ như vậy, nên vě sau đức Thế-tôn sai Ông Phú

Lâu-Na, đi thăm bình ngài Duy-Ma-Cật, Ông Phú-Lâu-Na bèn từ-chối.

306. V. Nay giờ Ông chỉ rõ nhiều nguyên-nan phân-chia giữa Tiêu-thura và Đại-thura, bây giờ Ông nên thuật cái kết-quả phan-phai, sau khi đức Thế-tôn nhập-diệt.

B. Một trăm năm sau khi đức Thế-tôn nhập-diệt, có một số Tỳ-kheo, dè xướng nhiều sự cải-cách về giới-luật. Thượng toà Gia-Xá nghe thế, mới đến Tỳ-Xa-Ly (Vaisali), bô-cao cho quần chúng biết rằng : « Đó là một việc làm bất-hợp-pháp ». Nhơn lời tuyên-bố ấy, mới có sự tranh-luân sói-nói giữa hai phái.

Không thể giải-quyet bằng sự tranh-tuân, hai bên dè-nghi dè-tranh sự tranh-biên. Nhưng sự hội-hop ấy, cũng không có kết-quả tốt. Trong khi ấy, chư tăng miền Đông lại khai tung Luật-rang riêng-bié, không giống ai cả, mà cũng không tham-gia trong cuộc hội-nghị ấy.

Đến đời vua A-Dục, 231 trước tây-lịch kỷ-nguyễn, mà tiếp-xúc với nhau nhiều lần, bằng cách lập ra hội-nghị, tại thành Hoa-thi, trong cảnh Kê-vien, bao nhiêu chi phu an-uống, tất cả ngoai vien đều xuất của kho nhà vua, để cung-ting cho một ngàn vi Tỳ-kheo làm việc. Trong cuộc Đại-hội-nghị này, vua A-Dục rán hết sức mạnh, dùng lời lẽ chánh-dâng và thiết-yếu, dè dung-hoa hai phái, nhưng kết quả không được như ý muốn của nhà vua, sự tranh-chấp cũng vẫn còn nguyên, thế là Hội-nghị phải tan rã. (1)

Còn nhiều lý do phân chia giáo phái Đại-thura và Tiêu-thura, không thể thuật hết được.